

Flinke Jongen Danny Dijkhuizen:

"Ik houd ervan in het diepe te springen"

Danny Dijkhuizen is een echte levenskunstenaar. Het leven is zijn opleiding. Rode draad is het ten positieve keren van negatieve ervaringen. Maak je dromen waar, zegt hij tegen kinderen en jongeren die hij inspireert en helpt hun creativiteit aan te boren. Hij slaat bruggen tussen onderwijs en jeugdhulp. "Luister naar wat kinderen en jongeren zelf willen. Help ze zichzelf te helpen."

Tekst Pien Heuts

Als je met Danny Dijkhuizen (26) praat, word je meteen meegenomen in zijn stroom van ideeën, zijn enthousiasme, visie op het leven, muziek, dromen en drijfveren. Kinderen zijn zijn passie. Het lijkt dan ook logisch dat hij, zodra hij was afgestudeerd aan het mbo Sport en Bewegen, gevraagd werd om gastlessen en workshops te geven aan kinderen en jongeren. Over burgerschap en media, maar ook voor kooklessen draait Danny zijn hand niet om. "Ik houd ervan in het diepe te springen", zegt hij. "Werken met kinderen is het prachtigste wat er bestaat. Ik wil ze helpen hun dromen te verwezenlijken. Ik wil van betekenis zijn voor anderen."

In 2017 richtte hij samen met vijf goede vrienden, waaronder zijn pleegbroer, Kids4Dreams op. Hij zag dat op scholen weliswaar veel aandacht is voor het cognitieve en motorische aspect, maar minder voor het sociale. Uit tijdgebrek en administratieve rompslomp. "Er is weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het is zó belangrijk dat ieder kind gehoord en gezien wordt, dat hij weet dat zijn stem telt. En dat kinderen zo vroeg mogelijk hun eigen creativiteit kunnen

aanboren. In onze workshops hebben de kinderen - van kleuters tot groep 8 - de touwtjes in handen. Er zijn slechts vijf regeltjes die voor een veilig klimaat en wederzijds respect in de klas zorgen en binnen dat kader bepalen de kinderen verder zelf hoe ze het avontuur richting het einddoel van de workshopreeks bewandelen. De thema's van de workshops gaan van sociale vaardigheden en ondernemerschap naar burgerschap, koken, muziek et cetera. Talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan centraal."

Bruggenbouwer

Danny is een verbinder en bruggenbouwer. Hij ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om bruggen te slaan tussen het onderwijs en de 'preventiewereld' (jeugdhulp) zoals hij dat noemt. Die zouden volgens hem veel meer met elkaar moeten optrekken. Als kinderen al jong leren wat veiligheid betekent en er werkelijk naar ze wordt geluisterd, er tijd voor ze is en persoonlijke aandacht vanzelfsprekend is, staan ze sterker in het leven, redeneert hij. Kunnen ze het leven beter aan. Ontwikkelen ze het talent zichzelf te helpen. "Persoonlijke aandacht is de sleutel voor succes. Ik ben



Rapper Danny Dijkhuizen: "Mijn pleegfamilie heeft me enorm gesteund in mijn bindings- en verlatingsangst."

bevriend met mijn leerlingen. Er is geen afstand. Ze mogen alles van me weten, behalve mijn pincode. In de jeugdhulp zou de afstand tussen professional en kind best wat kleiner mogen."

Zijn grote voorbeeld en inspiratiebron is meester Taco uit groep 8. "Die luisterde echt naar me", zegt hij. "Zonder te oordelen; hij zag mijn pijn. En behalve mij had hij nóg twintig oogappeltjes in zijn klas. Door meester Taco ben ik heel hard mijn best gaan doen en wilde ik bewijzen wat ik kan." Toen Danny 11 jaar was stak de vriend van zijn moeder zijn twee jongere broertjes en moeder dood. Toen hij wakker werd, trof hij ze zwaargewond aan. "Ik ben geen slachtoffer", benadrukt hij. "Ik leerde dat ik een flinke jongen moest zijn, terwijl ik een schriël mannetje was. Ik zie mijn moeder en broertjes als sterren in het universum. Alleen als ik ook een ster word, kan ik bij ze in de buurt komen - zonder dood te hoeven gaan. Daar komt mijn bewijsdrang vandaan. Mijn moeder heeft heel veel liefde aan ons gegeven. We hadden het niet breed, maar waren een hecht gezin. Alleen met de mannen was ze te goed van vertrouwen. Ze had pech."

Geluk gehad

Een negatieve ervaring hoeft niet per se een rem op het waarmaken van je dromen te zijn, luidt het credo van Danny. En hij lééft dat credo. "Ik heb mijn leven weten in te richten met die heftige gebeurtenis uit 2003. Dat kon ik pas toen ik de situatie ging erkennen. Niet accepteren of loslaten - dat kan niet - maar werkelijk erkennen wat er gebeurd is. Erkennen dat je aan die situatie niets meer kunt veranderen. Tot een aantal jaren geleden droeg ik mijn moeder en broertjes met me mee alsof ze er nog waren." Hij vertelt hoe hij na twee jaar bij zijn tante gewoond te hebben op zijn dertiende, via een voogd van jeugdzorg, in een warm en veilig pleeggezin terecht kwam met vijf kinderen en een pleegkind. "Zij hebben me enorm gesteund. In mijn bindings- en verlatingsangst. Voor mij is liefde lange tijd synoniem geweest met dood. Ik beschouw mijn pleegouders en -broers en -zussen als mijn familie. Ik heb geluk gehad." Hij laat een tattoo zien met de tekst AML, Alleen Maar Liefde. "Wie goed doet, goed ontmoet", verklaart hij. "Ik ben een positief mens."

Danny is anno 2018 een flinke jongen van 1.92 meter.

Hij laat op zijn tablet beelden zien van de clip die hij onder zijn artiestennaam Flinke Jongen onlangs in Duitsland heeft opgenomen. Begin juni 2018 ging Muevete Lento (beweeg langzaam) online op Youtube. Rappen is een grote passie van hem. Betekenis geven aan woorden. Het zomernummer 'Te Quiero' werd in 2013 door SBS genomineerd als dé zomerhit van 2013. Ook het nummer 'Beschadigd' scoorde goed. "Het is een droom", vertelt hij. "We hebben veel optredens. Het is prachtig om voor een volle zaal met soms duizend kinderen en jongeren te staan. Ik wil ze inspireren, ze raken."

Entertainer pur sang

Om mensen te kunnen inspireren, van betekenis te laten zijn en zijn verhaal te vertellen, heeft Danny een podium nodig. Hij is een entertainer pur sang. De dood van zijn moeder en broertjes hebben uiteindelijk gemaakt dat hij doet wat hij wil doen. Letterlijk. Hij laat zich niet afremmen. "Ik pas niet in een hokje. Ik zie in elke situatie wel iets wat me dichterbij mijn droom kan brengen. Ik vind het soms erg dat zij niet kunnen zien hoe het met me gaat. Dat ik iets bereik."

"Ik ben heel dankbaar dat ik voor de belangen van kinderen mag opkomen en ze kan inspireren"

Op het podium is hij een veelgevraagd spreker, tijdens congressen en bijeenkomsten. Ook in zijn hoedanigheid van ambassadeur van de Stichting Augeo, de organisatie ter voorkoming en herkenning van huiselijk geweld en kindermishandeling. Danny: "In 2016 ben ik begonnen mijn persoonlijke verhaal te vertellen, naar aanleiding van een interview in een boek van Hameeda Lakho over het verwerken van trauma's - getiteld Help jezelf. Dat interview heeft me erg geholpen bij het erkennen van mijn verleden. Toen ging het balletje rollen. Ik merk dat ik veel kan bijdragen op dat podium. Hoe belangrijk het vertellen van verhalen is, dingen tot leven te brengen. Ik ben heel dankbaar dat ik mensen mag inspireren en kan opkomen voor belangen van kinderen. Vanuit het perspectief van kinderen."

Op de vraag waar hij over tien jaar wil zijn, blijft het even stil. Er zijn zoveel ideeën, zegt hij. "Maar groot-schalig mensen inspireren en entertainen, het uitbouwen van Kids4Dreams, samenwerkingsverbanden smeden met de preventiewereld, samenwerken met LOC en mijn werk als jongerencoach verder vormgeven. En tot die tijd zoveel mogelijk rappen. En een mooi leven leiden met mijn familie, vrienden en mijn vriendin. Ik ben een rijk mens."

Zie ook: <https://flinkejongen.nl/> en <http://kids4dreams.com/>

Op YouTube en Spotify is de laatste videoclip van Danny Dijkhuizen te zien en horen: <https://www.youtube.com/watch?v=Ks6oKoFILXc>

